

GRUS OCH BUSBLADET



LUCIA

Nu är advent här och det drar ihop sig till Lucia. Onsdag den 13 december firar vi Lucia tillsammans med er kl.15.00. Humlan har fika och sång inne på avdelningen som förra året och på Blomknoppen går tåget ute på trappan och det blir fika inomhus efter. Det finns många diskussioner kring Luciafirandets vara och inte vara runt om i vårt land där många förskolor diskuterar syftet och för vems skull man har firandet. Vi kommer att ha vårt tåg som vanligt, vi kommer inte tvinga någon att vara med som inte vill och om någon vill ha andra kläder än det som är traditionellt så går det bra (men det är inte någon maskerad). Just nu doftar det gott av alla pepparkakor som barnen bakar till fikat så vi ser fram emot ett fint firande tillsammans med er. Välkomna!

PLANERINGS-DAGAR I MILANO OCH REGGIO EMILIA OKTOBER

På Grus och Bus använder vi oss ofta av studiebesök som kompetensutveckling och vi har länge pratat i personalgruppen om att åka på studiebesök till Reggio Emilia. Så nu i höst fick vi möjligheten att åka.

Vi bodde i Milano och jobbade lördag och söndag tillsammans på hotellet först kring en bok som heter "Lyssnandets pedagogik" och sen med förberedelser och frågeställningar inför vårt studiebesök. Vi fick dessutom tid att umgås och äta gott tillsammans i värmen vilket var fantastiskt!

På måndagen åkte vi för en heldag på Reggio Emilias Loris Malaguzzi International Center. I Reggio fick vi en lång föreläsning med filmvisning, bilder och diskussion kring våra frågor med en av lärarna. Vi fick möjlighet att ställa massor av frågor och kände att vi fick en förståelse för hur de jobbar. Mycket var likt hur vi själva jobbar idag men många saker skiljde sig också. De har en fantastisk grundkunskap i det utforskande arbetssättet medan vi har kommit längre när det gäller tex genus. Vi fick sen en rundvisning med en av deras pedagogistor i deras utställningshall där vi fick se massor av olika projekt och hur dessa har blivit till utställningar, vad som var syftet i projekten och hur det dokumenterades. **Om ni vill veta mer om Reggios pedagogik så har jag försökt sammanfatta och förklara i bifogat dokument.**

På tisdagen fick vi komma på studiebesök på School Leone XIII, en privat katolsk skola från 5 år till gymnasiet. Vi fick en grundlig genomgång av hur de arbetade på denna skola och hur skolsystemet fungerar i Italien. Väldigt intressant och med särskild inriktning för våra pedagoger på fritids.

VIKTIGA DATUM

- Lucia den 13 december kl.15.00
- **Rött kalas** 21 december
- **Dag före röd dag** 5 januari

Vänliga hälsningar

Rebecca Lindman